

# **Samlingspartiet – med kraft att leda Sverige**

---

**Tal av Ulf Kristersson vid Moderaternas digitala Sverigemöte den 27 mars 2021**





## Det talade ordet gäller

Varmt välkomna tillbaka – till ännu ett digitalt Sverigemöte. Det trodde ingen av oss för ett år sedan. Men alla hoppas vi att få ses i Örebro nästa gång. Och det är fantastiskt roligt att få samla nästan 2000 moderater på det här viset.

För Moderaterna, vi ställer inte in – vi ställer om och vi ställer upp. Det är en av våra många styrkor. Vi gillar läget, vi gör det bästa av situationen. Vi kavlar upp ärmarna. Och vi gör det med gott humör.

Precis så utövas också politiskt ledarskap. Under det här året har jag pratat med så många imponerande kommunal- och regionråd som brinner för sin hembygd och står stadigt med båda fötterna på jorden. Som leder och tar ansvar. I medgång och motgång. Samlar stöd och bygger förtroende. Ni har visat att Moderaterna har kraft att leda när det är svårt. Var stolta över det! För jag, och hela vårt parti, är stolta över er.

Kontrasten mot regeringens tafatta ledarskap är övertydlig. Socialdemokraterna hoppas på det bästa, istället för att planera för det värsta. Väntar och skyller på andra, trots att krisledning måste vara varje regerings absoluta kärnkompetens.

Vaccinet är nu pandemins ljus i tunneln. Jag vet, för i onsdags fick min svärmor Titti för första gången på ett år krama barnbarnen. Den glädjen över att komma tillbaka till livet från ensamheten önskar jag många fler. Därför krävde också Moderaterna tidigt att Sverige skulle gå i täten och köpa eget vaccin. Men regeringen väntade och lade sen alla ägg i samma korg.

Mönstret går igen: Testerna, smittspårningen, skyddsutrustningen och nu vaccinet. Istället för att ta ett steg fram i krisen och leda, tar regeringen ett steg tillbaka och undrar vem som leder. Förr kunde man faktiskt höra folk säga: "Jag gillar inte Socialdemokraternas politik, men de kan i vart fall regera." Det säger ingen längre.

Moderaterna har under pandemin jobbat efter två principer: I kris samarbetar man, lägger annat åt sidan och gör det som krävs för landets bästa. Och så har vi drivit på och samlat majoriteter för en mer offensiv strategi: från tester och vaccin, via tydliga och begripliga restriktioner till rejäla stöd för att rädda jobb och företag. Regeringen har varit passiv, riksdagen har varit aktiv.

Moderaterna har gjort skillnad både lokalt och nationellt. Vi har jobbat som ett lag. Och det slutar inte med corona. Tvärtom, vårt arbete har faktiskt bara börjat.

För de stora problem som Sverige hade före krisen har nu blivit ännu större. Gängkriminaliteten tar inte paus. Vardagsbrottsligheten tar inte paus. Inte arbetslösheten eller bidragsberoendet. Klimatförändringarna tar inte heller paus. Inte ens elbristen tog paus!

Nu behöver Sverige ett politiskt ledarskap som vet vad man vill, som vågar fatta beslut och som klarar av att ta ansvar. För Sverige har inte bara stora problem att ta tag i, utan också många möjligheter att ta fasta på. Det framtidshoppet är precis lika viktigt!

Jag vet att många fler människor i vårt land vill lösa problemen, inte bara älta dem. Många fler som vill få något gjort, inte bara prata om varför inget görs. Och att många fler vill sätta Sverige på ny kurs.

Bara för att Stefan Löfven sålde ut sin politik och sina politiska övertygelser för maktens skull, så tror han att alla andra är likadana. Genom sig själv känner man andra, brukar det heta.

Jag vill bilda nästa regering för att genomföra politiska reformer som vi verkligen tror på. Jag vill samla människor till konkreta lösningar som ger resultat.

Det vi nu ser på bästa sändningstid är en desperat socialdemokrati. När allt färre svenskar tycker att de gör ett bra jobb, så återstår bara smutskastning. Eller som en partistrateg nyligen erkände: "Det här är det



*Det talade ordet gäller*

kort vi har kvar att spela”. Det är S – som i smutskastningspartiet.

Och de gör så här, för att väldigt få tycker att Sverige är ett bättre land idag, än när Stefan Löfven tog över för sju år sen. Problemen är stora, men väljarnas förtroende är litet.

Sedan Stefan Löfven blev statsminister har skjutningarna ökat med 50 procent. En person skjuts ihjäl nästan varje vecka. Oskyldiga dör av gängens kulor. Vi säger ”gör som Danmark” för att komma åt de kriminella gängen. Regeringen säger nej.

Sexualbrott och rån mot barn har mer än fördubblats. Ändå ger Sverige straffrabatt på grund av ålder, och mängdrabatt på grund av antal brott. Vi vill ta bort rabatterna, regeringen vill behålla dem.

”Utvärdera mig på jobben!” sa Stefan Löfven i valet 2014. Nu har vi facit. Sverige kämpar i EU:s bottenliga, inte i toppen. Aldrig har så många varit långtidsarbetslösa som idag. Bland invandrare råder ren massarbetslöshet.

Och i våras lämnade 16 500 barn grundskolan utan godkända betyg till gymnasiet. Det är 600 skolklasser. När Sverige har akuta integrationsproblem så vill Socialdemokraterna öka invandringen. Och ge nästan 8000 vuxna män utan skyddsskäl rätt att stanna i Sverige. Det är rent ansvarslost.

Socialdemokraterna vill inte prata om Sveriges problem, för de har inga lösningar att prata om. Det är därför de talar illa om sina politiska motståndare. Ta det med jämnmood. Det är ovärdigt. Men för ett parti som är besatt av makten finns helt enkelt inga alternativ.

Vårt löfte till svenska folket är något helt annat: När de smutskastar, pratar vi sakpolitik. När de gräver diken – då bygger vi broar. När de splittrar – kommer vi samla. För Moderaterna är samlingspartiet i svensk politik.

\*\*\*

Sverige behöver en ny kurs. Det kräver inga underverk men det kräver en regering som ser och förstår problemen, och som är redo att ta tag i dem. Som har handlingskraft, och som vill och kan samla Sverige till lösningar som väcker bred respekt. Så ser jag på mitt uppdrag. Det är svårt, men det är inte omöjligt.

Moderaterna och Kristdemokraterna kommer gå till val på att bilda en borgerlig regering med borgerliga partier. Som kan prata med alla och samarbeta i sakfrågor där man tycker ungefär lika, och vill gå i samma riktning. Inga decemberöverenskommelser. Inga januariavtal. Svensk parlamentarisk demokrati står stark. Och den kommer få jobba!

Hur ännu en rödgrön regering skulle se ut vet ingen. Och de kommer göra allt för att slippa berätta det före valet. För de vet att det kommer göra alla besvikna. En enda sak vet vi med säkerhet: Ska Stefan Löfven vara kvar som statsminister, så kräver det att Vänstern och Centern samarbetar under Socialdemokraterna. Med det enda gemensamma målet att utesluta en miljon väljare från det politiska samtalet. Varje parti måste välja sin egen väg, och vilken regering man vill ha efter valet. Men det här är viktig konsumentupplysning till väljarna. Vill man ha en ny regering måste man rösta för maktskifte.

Lokalt kan det se helt annorlunda ut. Så vårda era egna vänner och samarbeten, oavsett vad som händer i rikspolitiken!

\*\*\*

En ny borgerlig regering kommer vara redo att kompromissa för att få något gjort. Säkerställa stöd i riksdagen. Vara pragmatisk, inte dogmatisk. Ha respekt för att det ytterst är riksdagen som bestämmer, inte regeringen. Alla vi som har formats i kommunpolitiken, vi vet att verkligheten måste leda vägen för politiska reformer.



*Det talade ordet gäller*

Men när man kompromissar med andra måste man veta vad man själv vill – och stå upp för sin egen övertygelse. Den borgerliga regering som jag vill bilda efter valet kommer i praktisk politik präglas av värderingar som vi tror på:

### **1) Återupprätta arbetslinjen.**

Sverige behöver en ekonomisk politik för fler jobb och minskat bidragsberoende. Ett bidragstak och lägre skatt på låga inkomster som gör att det alltid lönar sig bättre att jobba än att leva på bidrag. Politik som uppmuntrar entreprenörer och växande företag. Bara så har vi råd med välfärden. Huvudkontor ska vilja flytta hit – inte tvingas härifrån. Och så starka offentliga finanser. Allt detta blir ännu viktigare efter corona.

### **2) En stram invandringspolitik och en helt ny integrationspolitik.**

Invandringen måste minska – inte öka – om vi ska klara av Sveriges stora integrationsproblem. Om det finns en mycket bred enighet hos svenska folket. Graden av humanism kan inte mätas i antal uppehållstillstånd, det måste också spela roll hur det går för de som kommer hit. Ett nej måste vara ett nej. Men ett ja måste också vara ett ja på riktigt.

Integration handlar om höga förväntningar och därför om att våga ställa krav. På att den som har invandrat både kan och vill bidra. Bli en del av Sverige. Lära sig svenska. Försörja sig själv

och sin familj. Men också krav på att följa svensk lag. Respektera individuell frihet, jämlikhet och jämställdhet. Och i vårt land har barn egna rättigheter.

### **3) Mobilisering mot de kriminella gängerna.**

Det vi nu upplever dagligen med sprängningar, rån och skjutningar, är ett större hot än vad någon nu aktiv svensk politiker har varit med om. Brottsligheten är systemhotande.

Då krävs helt nya verktyg för att stärka polisen i kampen mot gängerna. Mönsterbrytande reformer, inte justeringar i marginalen. I Danmark fick svenska gängkriminella 20 års fängelse, i Sverige hade de fått fyra års slutet ungdomsvård. Riktigt långa fängelsestraff är också riktig prevention – för då kan gängerna inte rekrytera nya ungdomar. Riktig prevention är också att barn lär sig svenska och klarar skolan.

### **4) En ambitiös klimat- och energipolitik.**

Klimatförändringarna är ett allvarligt hot mot vår framtid. De beror på oss människor, och måste därför lösas av människor. Sverige kan både förbli en världsledande industrination – och klara av omställningen till fossilfritt. Men då behöver vi mer ren svensk el, inte mindre. Mer kärnkraft, mer vindkraft och mer solkraft – inte mindre. Krav, regler och förbud måste förenas med tilltro till forskning, innovation och entreprenörskap. Och politiken måste förstå värdet av svenskt skogsbruk och enskild äganderätt.

### **5) En försvars-, utrikes- och säkerhetspolitik som värnar svenska intressen och som står upp för fred och frihet.**

Vi ska stärka försvaret och höja svensk försvarsförmåga. Vi ska helhjärtat delta i Nato-samarbetet och försvara den liberala världsordningen. Vi ska fördjupa det nordisk-baltiska samarbetet, och driva en svensk agenda i EU för våra egna och Europas långsiktiga intressen. Ska man tas på allvar i EU måste man veta vad man vill och bygga allianser med andra länder.

Och så har nästa borgerliga regering en viktig uppgift att stärka grundlagen och rättsstaten. Den enskildes fri- och rättigheter. Domstolarnas oberoende. Fria medier och fri forskning. En offentlig förvaltning med hög integritet. Det jobbet kommer Socialdemokraterna aldrig att göra. Historiskt har vi och andra borgerliga partier fått släpa dem till varje begränsning av den politiska makten. I det arbetet måste Moderaterna ta



*Det talade ordet gäller*

ledningen – för det finns mycket mer att göra. Makt går inte före rätt.

Här kommer Moderaterna lägga all kraft och energi fram till valet den 11 september nästa år. Samla väljare och partier till en ny kurs. För vi vet vad vi vill, och vad som behövs för att ge Sverige nytt framtidshopp.

\*\*\*

Kära vänner,

Så länge jag kan minnas har jag trott på det outtalade löftet, att här i Sverige är allting möjligt. Med lite hjälp och mycket ansträngning kan alla få chansen.

För om man gör det man måste, så kan man också bli det man vill. Det gäller oss som människor, men det gäller även oss som land. Om vi löser våra gamla problem så öppnar sig nya möjligheter.

Men det går bara om man förstår vad som är problemen. Om man erkänner dem och tar tag i dem. Ser att Sverige skulle kunna bli så mycket bättre. Och är beredd att jobba hårt för det.

Väldigt få lyckas med någonting stort utan verklig ansträngning. Så är det i skolan, så är det på jobbet. Så är det också i politiken. Så är det för oss alla.

För mig är det här djupt rotade värderingar. Som jag en gång fick av min mamma Karin, och som hon fick från mormor och morfar.

Man kan inte leda ett helt land och mest hoppas på tur! Men om vi bestämmer oss kan vi förändra det som inte längre fungerar. Politiken har länge varit en del av problemet, nu måste politiken bli en del av lösningen.

Moderaterna står för en realistisk optimism – med kraft att leda Sverige in i framtiden.

Tack!