

Valfokus

**Ulf Kristerssons tal vid Valfokus i Norrköping
4 augusti 2022**





Det talade ordet gäller

Vänner,

I medierna kallas jag ibland för "oppositionsledaren" eftersom vi moderater samlar oppositionen. Och det är naturligtvis sant - i 38 dagar till.

Men viktigare är att vi allt oftare leder majoriteten i de svåra frågorna. Mot en regering som visserligen klamrar sig fast vid makten till varje pris, men utan riktning, mening och mål.

Att den nuvarande regeringen är handlingsförlamad vet alla. Men vad vi har visat är att det visst går att få bra saker gjorda - om man bara lägger prestigen åt sidan, ser till sakfrågorna och samlar majoritet för landets bästa.

Bara några exempel från de senaste åren:

Sverige är nu på väg in i Nato, och Sverige skickar vapen för att hjälpa Ukraina.

Lilla hjärtats död berörde oss alla. Men nu ändras lagen så att socialt utsatta barn skyddas bättre.

Under pandemin drabbades nästan alla företag, men det var riksdagen som såg till att även landets småföretagare fick stöd.

Och medan kvinnors allra mest grundläggande rätt att bestämma över sin egen kropp begränsas i USA, så moderniseras nu aborträtten i Sverige, och vi stärker den.

Fem helt olika frågor – men med en gemensam nämnare: Moderaterna.

Utan oss hade inget av detta hänt. Det var vi som visade vägen. Det var vi som lade de konkreta förslagen. Det var vi som samlade majoritet. Vi som såg till att det

blev politisk verkstad, inte bara politiskt tjafs. För vi förenar politisk vilja med politisk förmåga.

Vi kan det politiska hantverket. Och det beror i hög grad på att NI ute i landets 290 kommuner och 21 regioner, kan det politiska hantverket.

Precis så vill jag regera hela Sverige. Så vill jag tjäna det här landet - inte bara som partiledare för Moderaterna, utan som statsminister i en ny borgerlig regering.

Men låt mig ta er tillbaka några år i tiden. Minns ni dagen efter valet 2018?

Vårt regeringsunderlag - den dåvarande alliansen - hade fått 40,26 procent. Den tidens rödgröna block fick 40,67 procent. Vi fick som ni minns ett mandat mindre än dem, men alla tänkbara regeringar var långt ifrån egen majoritet. C och L orkade inte med Socialdemokraternas smutskastningskampanjer och Sverige belönades med ännu en Socialdemokratisk regering.

Efter valet 2014 hade Sverige fått Decemberöverenskommelsen, och efter valet 2018 fick vi Januariöverenskommelsen. Båda var riktigt dåliga för Sverige. De handlingsförlamade svenska regeringar, och misstron mot all politik växte - partierna verkade plötsligt bry sig mer om vem som kunde prata med vem, än om att lösa stora, allvarliga samhällsproblem.

När S- och Mp-regeringen var installerad i januari 2019 så deppade vi moderater en månad, men sen var vi på banan igen. Vi hade ju ett EU-val att vinna under våren. Och vi bestämde oss för, att när andra



Det talade ordet gäller

bara vill syssla med det politiska spelet, så vill vi fokusera på de politiska sakfrågorna. I just det valet handlade det om genuint europeiska problem: som internationell brottsbekämpning, klimatpolitiken och att få behålla svenskt självbestämmande över skog och mark. Och det var fler än vi som ville se resultat inriktad politik.

Bara några månader senare - hösten 2019 - lade vi fast en ny parlamentarisk strategi: att vi från och med nu alltid ska göra allt vi kan för att maximera vårt inflytande i praktisk politik. Prata med alla; förhandla med alla; hitta gemensamma nämnare där det är möjligt; stoppa dåliga förslag och lägga egna som är bättre. Helt enkelt göra oss till samlingspunkten i svensk politik för bra sakfrågor.

Allt det här är pragmatiskt, men inte alls principlöst. Tvärtom: vi har starka värderingar som vi inte kompromissar om. Med vårt nya idéprogram "frihet och ansvar" som ledstjärna, har vi däremot lätt att kompromissa i konkreta frågor, så länge de går i en riktning vi själva tror på.

Var står vi då idag - exakt 38 dagar före valdagen?

Jo, vi har sakta men säkert byggt ett lag på vår sida i politiken, som nu är redo, och som både kan och vill. Fyra olika partier som inte är överens om allt. Men som är tillräckligt mycket överens i de stora sakfrågorna, för att tillsammans kunna nå resultat.

Vi och Kristdemokraterna har samarbetat varje dag i svensk politik i 18 år, varav 8 år i regering. Vi är inte heller överens om allt, men vi känner varandra utan och innan. Vi

kan regera ihop - det vet vi och det vet väljarna. Och inget annat parti har lika systematisk som Kristdemokraterna alltid stått upp för tanken, att hur människor behandlas i vården och i äldreomsorgen säger väldigt mycket om ett lands medmänsklighet och anständighet. Det uppskattar jag.

Vi och Liberalerna samarbetade bra i regeringsställning och jag gläds över att de har hittat hem till borgerligheten igen. Och att det går bättre för L nu när väljarna vet att en röst på L är en röst för en annan kurs och en annan regering. Så till alla liberaler i just Liberalerna: Välkomna åter! Inget annat parti har lika uthålligt som Liberalerna slagits för kunskapsskolan och för respekten för HBTQ-personers rättigheter. Det uppskattar jag.

När vi på allvar började samla majoriteten i riksdagen hösten 2019, så insåg vi att det fanns frågor där många partier skulle kunna enas till bra motförslag - om de bara pratade med varandra.

Så när Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet tyckte lika i några viktiga budgetfrågor, behövde någon bara ta på sig rollen att också utarbeta ett gemensamt alternativ till regeringens dåliga förslag. Och det gjorde vi. Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna var inte så sugna på att förhandla med varandra, men vi kunde förhandla med båda. Och vi vann.

Vi stoppade ett ansvarslost friår, en usel reformering av AF och en helt ogenomtänkt familjevecka och lade istället resurserna där vi alla tyckte de behövdes bättre. Framför allt visade vi, att när man tycker lika så ska man också göra lika. Inte bara sitta på händerna och sura.



Det talade ordet gäller

Vi såg till att det hände något. Till slut röstade vi till och med tillsammans bort hela regeringen. I den stunden dog alla tankar på att man med konstgjorda december- och januariöverenskommelser kunde låtsas som att vissa partier och vissa röster inte räknades. Det var bra för svensk demokrati. Från och med då vet alla, att vad man än tycker om andra partier - t ex om Vänsterpartiet eller om Sverigedemokraterna - så måste man respektera att deras röster är lika mycket värda som alla andras. Det fattade vi. Det fattar fortfarande inte Centern...

Sedan dess har mycket hänt. Vi har förhandlat fram gemensam politik för Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna i flera stora frågor. Ibland har vi vunnit omröstningarna - som en hel budget, eller tvingat regeringen att slåss för det svenska skogsbruket och kärnkraften i EU.

Och ibland har vi förlorat med en röst i riksdagen för att de fyra till vänster - Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet har en enda röst mer än vi. Det saknades alltså en röst i riksdagen för att behålla kärnkraften. Och vi saknade en röst, när vi fyra på vår sida ville minska invandringen, medan alla de andra ville öka den. Före sommaren fick regeringen förhandla med en politisk vilde för att inte förlora ännu en budget.

Och vi är fortfarande fyra olika partier på vår sida, men låt mig säga detta: inget annat parti har som Sverigedemokraterna lika konsekvent varnat för att Sverige inte kan fortsätta öka invandringen om vi ska ha en chans att klara av de stora

integrationsproblemen. Även det sätter jag värde på.

Vi har alltså byggt ett lag på vår sida i politiken, som nu är precis lika stort som hela den andra sidan - TROTS att Centerpartiet har bytt lag och blivit ännu ett stödparti till Socialdemokraterna i vänsterblocket. Det är ett otroligt bra utgångsläge!

För kom ihåg, att för tre år sedan samlade vårt regeringsunderlag – som då bestod av Moderaterna och Kristdemokraterna – tillsammans 26 procent i opinionen. Socialdemokraternas regeringsunderlag var dubbelt så stort och hade 53 procent.

Sedan dess har L bytt till vår sida och SD anslutit sig till oss som vill ha maktskifte. Det är ingen dålig resa vi har gjort!

Just nu är det helt jämnt, och skillnaderna mellan vår sida och deras ligger inom felmarginalen. Liberalerna är lika stora som Centern, Vänstern är dubbelt så stora som Centern och Miljöpartiet ligger på goda grunder oftast under fyra procents-spärren.

Segern är helt inom räckhåll! Men den är absolut inte vunnen. Det är våra insatser de kommande 38 dagarna fram till valdagen som kommer avgöra hur det går.

Mina vänner,

Lag och ordning är väljarnas viktigaste fråga:

Sedan 2014 har de dödliga skjutningarna i Sverige tredubblats - idag sker en skjutning om dagen, och mer än en dödlig skjutning varje vecka.



Det talade ordet gäller

Det är kravaller, sprängningar och upplopp. Härmdagen kördes en 40-årig kvinna i Göteborg ihjäl av en bil, när hon var ute och gick med sin nya pojkvän. Åklagaren misstänker hedersmord. En 15-årig pojke i Borås sköts av misstag, som det heter, av en rikoschett. Och nu i sommar två sprängningar i min hemstad Strängnäs - i vanliga trapphus. Det var ren tur att ingen blev skadad och det visar hur gängvåldet kan drabba precis vem som helst, och var som helst.

Kriminella gäng och klaner som kontrollerar hela bostadsområden, och som tystar vittnen. Utsattheten för sexualbrott och ungdomsrån har ökat dramatiskt, precis som bedrägerierna mot äldre. HELA rättspolitikerna under Morgan Johanssons ledning är ett monumentalt misslyckande, och bara det skäl nog att byta regering.

Den andra frågan är ekonomin och jobben:

Socialdemokraterna lovade EU:s lägsta arbetslöshet - men vi fick den fjärde högsta och EU:s lägsta tillväxt. Arbetslinjen förstörs - 700 000 utrikes födda kan inte försörja sig själva, till en kostnad av 132 miljarder kronor per år. Alla kan nog inte jobba, men hade de bara jobbat i samma omfattning som svenskfödda, så hade vi sparat 57 miljarder kronor varje år. Det är lika mycket som vi lägger på polisen och alla rättsvårdande myndigheter - tillsammans.

Hushållen pressas nu hårt: inflation, stigande räntor och höga energi- och bensinpriser. Och sedan 2014 har Socialdemokraterna höjt eller infört 46 skatter som gjort det ÄNNU dyrare och

svårare för familjer att få ihop sin ekonomi. Och nu hotar de med fler skattehöjningar.

Den tredje frågan är energi- och klimatpolitiken:

Hushåll och företag får nu betala ett mycket högt pris för att Socialdemokraterna och Miljöpartiet av rent politiska skäl har lagt ned fullt fungerade kärnkraft.

Minns ni rapporterna från förra vintern, om pensionärer som fick lägga HALVA sin pension på att betala sina elräkningar? Nu kommer nya rapporter, om att elräkningarna kan fördubblas i höst och vinter.

Och samtidigt kan elen i södra Sverige för första gången helt kopplas bort - på grund av elbrist. Tidigare visade Sverige vägen i klimatomställningen, men nu eldar vi 140 000 liter tjockolja i timmen i Karlshamnverket, när det är kallt men inte blåser. Så slarvigt och dogmatiskt kan man bara inte sköta energi- och klimatpolitiken.

På vår sida i politiken är vi nu överens i de här stora ödesfrågorna för Sverige. Vi ser samma problem, vi har gemensam färdriktning, vi vet vart vi vill - och vi kan lugnt och samlat prata med varandra för att nå resultat.

Vi är överens om att det krävs hårdare straff och avskaffad mängdrabatt för att komma åt gängkriminella och serievåldtäktsmän.

Överens om att det krävs en stramare invandring för att klara integrationen.



Det talade ordet gäller

Vi är överens om att det måste löna sig bättre att arbeta än att leva på bidrag.

Överens om ett skattehöjarstopp för att värna hushållens ekonomi. Och överens om löftet att absolut inte återinföra fastighetsskatten.

Och vi är överens om att Sverige måste bygga ny kärnkraft för att få billigare el och klara av klimatomställningen.

Vi fattar problemen, vi har reformerna, och vi är startklara.

På den andra sidan i politiken är det precis tvärtom. Någon sa att Socialdemokraterna faktiskt bara har tre verkliga svagheter: sakfrågorna, resultaten hittills och det dåliga sällskapet framåt.

På deras sida finns ingen gemensam insikt alls om problemens allvar. Än mindre någon gemensam uppfattning om hur problemen ska lösas. Eller vilka partier som ens kan samarbeta med varandra för att försöka lösa dem. NU kan man verkligen prata om Carl Bildts ”rödgröna röra”, även om vänsterkartell nog är mer sant.

Kära vänner i Centern - vad är det ni har satt er själva i?

För vad blir det för politik om Socialdemokraterna efter valet ska förhandla kärnkraft med Miljöpartiet? Förhandla fastighetsskatt med Vänsterpartiet? Och förhandla migration med Centerpartiet? Eller när Centerpartiet ska enas med Vänsterpartiet om småföretagarnas villkor, och med Miljöpartiet om skogen, äganderätten och landsbygden?

Och för att göra detta ännu värre: I de få frågor där de flesta av deras fyra partier faktiskt verkar vara överens så går de åt helt fel håll: ökad invandring, avvecklad kärnkraft, höjda bidrag och nya skattehöjningar.

Låt mig stanna upp vid frågan om fastighetsskatt.

Socialdemokraterna påstår att vi ägnar oss åt ”desinformation” när vi varnar för risken för en återinförd fastighetsskatt. Ordvalet är intressant: just ”desinformation” var nämligen exakt vad Peter Hultqvist anklagade mig för när jag förutspådde att S skulle ändra sig om Nato.

Sedan ändrade sig Socialdemokraterna om Nato.

Tunga S-distrikt som Stockholm och Skåne vill återinföra fastighetsskatten, liksom SSU och LO. En majoritet av S-politiker ute i landet vill det också. Och när de nu lite desperat pekar på att kongressen minsann sa nej, så kan det vara värt att påpeka att det sa den också om Nato.

Samma kongress ville behålla värnskatten men inte förändra LAS – vilket förstås inte hindrade Socialdemokraterna från att avskaffa värnskatten och ändra i arbetsrätten – eftersom det behövdes för att behålla regeringsmakten.

De kommer alltid göra vad som helst för makten. För de har bara två idéer – att ta makten och att behålla den. Så låt oss alla slå vad om vad som skulle hända, om Socialdemokraterna efter valet blir beroende av Vänsterpartiet och Miljöpartiet som båda vill återinföra fastighetsskatten.



Det talade ordet gäller

Då kommer Socialdemokraterna återinföra fastighetsskatten.

Elisabeth Svantesson har 100% rätt – det går inte att lita på Socialdemokraterna. Vill man vara säker på att inte behöva skattas ut ur hus och hem efter valet ska man rösta blått. Till skillnad från de rödgröna är de fyra partierna på vår sida helt överens om ett skattehöjarestopp: och vi kommer INTE att återinföra fastighetsskatten!

Åtta år räcker. Inte fyra år till.

Vänner,

I det här valet pratar vi om att få ordning på Sverige, och vi menar det.

Vi pratar om att återupprätta statens auktoritet där den behövs, och vi menar det.

Vi pratar om att återta kontrollen över fusket, buset, stöket, och vi menar det.

Men vi gör ju allt det för att vi vill ge alla människor frihet, och vi vet att frihet inte är möjlig i kaos. Frihet är inte möjligt utan trygghet. Det handlar om:

- Friheten att få sitta i ett lugnt klassrum, och frihet att själv få välja skola
- Friheten att ha ett jobb med egen inkomst och med arbetskamrater
- Friheten att kunna betala elräkningen utan att ha ont i magen
- Frihet att få bruka sin skog, om man äger en plätt

- Frihet att få gifta sig med vem man vill
- Frihet att få behålla mer av sin lön
- Frihet att ha råd att skjutsa barnen till träningen
- Frihet att få vård när man behöver det
- Frihet att få göra en egen klassresa
- Frihet att ens hudfärg inte ska spela roll

Och, som vi påminns inte minst denna fina Pride-vecka - friheten att få älska vem man vill, och att öppet kunna visa det

Hoten mot friheten har sett olika ut i olika tider. Men vi är konsekvent frihetens parti i svensk politik.

Resan fram till valet den 11 september är viktig. Vi kommer ha roligt, vi kommer ha det tufft. Vi kommer vara glada och vi kommer vara ledsna. Vi kommer få bära varandra och vi kommer behöva bäras. Jag kan lova er blod, svett och tårar. Men också en fantastisk gemenskap genom eld och vatten. Här inne har vi alla ledaruppgifter, så glöm aldrig: Laget före jaget.

Men det här är bara första delen av resan. Den andra delen börjar när vi har vunnit kommuner och regioner och bildat regering - och kör igång det långsiktiga jobbet på allvar.



Det talade ordet gäller

Och då handlar det inte alls bara om att få ordning på allt det som inte funkar, även om det är viktigt. Då handlar det om att återuppbygga förtroendet för ett land som både vill - och kan. Börja bygga ett Sverige att vara stolt över igen.

Det är 38 dagar kvar på resan fram till valet. Jag är stolt över att få göra den tillsammans med er.