

# Sverige har inte råd med fyra år till

---

Ulf Kristerssons inledningsanförande vid  
riksdagens partiledardebatt den 8 juni 2022





## Det talade ordet gäller

Herr talman,

Om 95 dagar är det val och ännu en förlorad mandatperiod tar slut. Gårdagens förtroendeomröstning om Morgan Johansson blev ytterligare ett exempel på det helt uppenbara – att så här kan ett land inte styras i längden. I vart fall inte om landet har stora problem att lösa.

Ständiga regeringskriser – eller hot om regeringskriser - i ett land som har förlorat kontrollen över den grova kriminaliteten. I går kväll sköts ännu en människa ihjäl. Den här gången i Kristianstad. I ett läge med krig i Europa och med inflation, som för första gången på fyrtio år hotar vanliga människors hushållsekonomi, har vi en regering som inte kan samla majoriteter i riksdagen, inte ens få igenom sin egen budget.

Sverige hade behövt en regering som vet vad den vill, som kan få stöd för sin politik och få något gjort. En regering med ministrar som sköter sitt jobb och inger förtroende utanför partikansliet. Magdalena Anderssons regering gör på varje punkt tvärtom.

Hon bygger sin regering på Centern, Vänstern, Miljöpartiet och på en politisk vilde – som är oeniga i alla de stora frågorna. Hon lovar att inte dra in Nato i valrörelsen, men gör det ändå, så fort Morgan Johanssons förmåga som justitieminister ifrågasätts. Man måste kunna lita på en statsministers ord i mer än två veckor. Jag står fast vid mitt löfte att skilja på Nato-ansökan och vanlig partipolitik. I nationens intresse.

Herr talman,

Sverige står nu inför en ny ekonomisk situation. För första gången på decennier måste en vanlig löntagare räkna med att få det sämre ställt. Hushållen är i en perfekt storm av höjda matpriser, höjda elräkningar och höjda bolåneräntor.

Rysslands förfärliga krig eldar på prisstegringarna. Men regeringen lägger sten på börda genom att aktivt höja priset för vanliga människors vardagsliv. Det har blivit dyrt att vara svensk.

Regeringen pratar slarvigt om "Putinpriser", vilket är rätt hänfullt mot alla de ukrainare som verkligen betalar det mycket höga mänskliga pris för Putins krig. Men begreppet Putinpriser är fel på fler sätt:

För det var inte Putin som lade ner kärnkraften i södra Sverige, med skenande elpriser till följd.

Det var inte Putin som såg till att Sverige hade världens högsta skatt på diesel – redan före invasionen.

Och det var inte Putin som bildade regering med Miljöpartiet, kohandlade med Centerpartiet och sen vek sig för Vänsterpartiet. Utan det var Socialdemokraterna som gjorde allt det för att klamra sig kvar vid makten.

Herr talman,

Regeringen har allt som allt gjort 46 skattehöjningar. Och nu vankas nya önskelistor på höjda skatter: På sparande. På boende, På resande. Och – som alltid: På företagande.



## *Det talade ordet gäller*

Trots att Sverige har världens femte högsta skatter, så anser regeringen att Sverige inte har råd med just försvaret, utan att införa ännu en skatt - en särskild "beredskapsskatt".

Men om inte ens statens absoluta kärnuppgifter kan utföras med de skatter vi redan betalar, så är det prioriteringarna som är felaktiga - inte skatterna som är för låga.

Hur den skatten ska tas ut, och vilka som ska betala den, vill regeringen inte berätta. Men eftersom försvaret måste stärkas rejält när det är krig i Europa och Sverige ska in i Nato, så talar vi om rätt många miljarder.

Och vilka skatter kan ge många miljarder? Återinförd fastighetsskatt? Höjd bensinskatt? Eller höjd skatt på ISK-sparande? Flera av regeringens stödpartier – och regeringens generösa huvudsponsor LO - är för alla de skattehöjningarna.

Nu måste regeringen tala ur skägget: vilka skatter kommer ni höja om ni skulle sitta kvar efter valet? Den här gången måste väljarna få veta det – före valet. Inte minst de som överväger att rösta på Centern vill nog veta exakt hur dyrt det kommer bli att stötta ännu en S-regering, som samarbetar med V och Mp.

Herr talman,

På min sida i politiken är vi överens om att inte höja skatterna, när vanligt folk kämpar med elräkningar och bensinpriser, och försöker få lönen att räcka till. Överens om att det nu är dags att ge valuta för skattepengarna, inte bara ta in mer skattepengar.

En ny regering efter valet kommer lägga om den ekonomiska politiken. Och principerna är enkla och robusta:

Det ska alltid löna sig att jobba och försörja sig själv. Den som jobbar - och som har jobbat – ska få mer i plånboken, inte mindre. Det är en fråga om frihet, men också om rättvisa.

Ingen ska behöva få bidrag för att kunna betala skatten, eller ta lån för att betala elräkningen. De höga skatterna på el och drivmedel gör att staten tjänar pengar på de redan höga priserna. Det är orimligt.

Och ingen ska riskera att drivas från hus och hem, för att den andra sidan vill återinföra fastighetsskatten. Det är ett löfte från min sida.

Herr talman,

Efter åtta år av ogenomtänkt ekonomisk politik, som har försummat statens allra viktigaste arbetsuppgifter, så behöver Sverige fokusera och prioritera.

För det krävs en regering som klarar den mest grundläggande uppgift, som varje regering har: att kunna samla sitt eget regeringsunderlag, peka ut en gemensam kurs, få igenom sin budget och sen se till att få jobbet gjort. Det kan inte vara att begära för mycket. Inte i fyra år till.