

2022-01-28

***Det talade ordet gäller**



Ulf KristerSSons tal vid Moderaternas valfokus

Hörrni, vänner!

(Så roligt att – nästan – få se er.)

Att "få ordning på Sverige" är ju det första av Moderaternas stora politiska projekt för de kommande två mandatperioderna.

Och kanske har ni tänkt, att bara få ordning på Sverige är en rätt blygsam målsättning för ett parti som vårt. Men tro mig: det är det inte.

Att få ordning på Sverige är tvärtom ett extremt ambitiöst projekt.

Det är inte vår enda uppgift. Vi vill ju så mycket mer - jag återkommer strax till den långa sikten och den hoppfulla agenda, som vi vill få svenska folkets förtroende att förverkliga.

Men innan jag gör det: låt oss se verkligheten som den är. Jag tänker inte prata om "utmaningar", om det är "problem" vi menar. Och många av de problem som Sverige har just nu, har bara blivit värre under de senaste åtta årens konstiga S-regeringar.

Listan är lång på såna orimligheter, som gör vår uppgift viktig, att först och främst få ordning på Sverige.

Så låt oss berätta under valåret, hur Sverige har utvecklats de senaste mandatperioderna. Låt oss i alla möten och samtal med väljare under de kommande 226 dagarna, hjälpa dem att själva ställa sig den grundläggande frågan:

Vill vi ha fyra år till? Eller vill vi ha förändring?

Är det rimligt, att vi har vant oss vid en skjutning om dagen, en dödlig skottlossning i veckan?

1672 skjutningar de senaste fem åren. Värst i Europa, nästan ofattbart.

Är det rimligt att svenska föräldrar ska vara rädda, för att deras barn ska rånas på väg hem från träningen? Att ungdomsrånen har blivit dubbelt så många på fem år? Eller att ordet "fördningsrån" ens finns - är det rimligt?



***Det talade ordet gäller**

Är det rimligt att en dömd våldtäktsman får 840.000 kronor i skadestånd för att han - med ungdomsrabatt - hade suttit häktad för länge. Medan den våldtagna kvinnan fick 3.000 kronor i skadestånd av gärningsmannen.

Eller att de gängkriminella som var svenska medborgare, och som fick 20 års fängelse i Danmark, hade fått fyra års slutna ungdomsvård i Sverige?

Är det rimligt att det finns flera hundra gängkriminella i Sverige, som är utländska medborgare, men som ändå inte utvisas – och kanske 100 000 asylsökande som har fått avslagsbeslut, men som ändå stannar kvar här illegalt?

Vi vet att de hamnar i ett farligt skuggsamhälle, där de kan bli både brottslingar och brottsoffer. Men det var först när Säpo hittade en städerska med utvisningsbeslut hemma hos statsministern, som också Socialdemokraterna började fatta att det här är ett allvarligt problem: Är det verkligen rimligt?

Och är det rimligt att de allra flesta gängrelaterade morderna aldrig får en lösning, för att ingen vågar vittna, eller ens prata med polisen? Och att Sverige därför har 750 ouppklarade mord. Nej, det är inte rimligt. Det är tvärtom helt orimligt.

Jag är den första att hålla med om, att det är viktigt med prevention. Jag har jobbat i socialtjänsten och vet att det verkligen kan fungera. Men låt oss säga som det är.

Ingen kan få mig att tro, att en vanlig femtonåring väljer mellan att förnedringsråna och tortera ett annat barn, eller att gå och spela biljard på den kommunala fritidsgården.

Sverige har nu kommit till en punkt, där bara lite mer av samma gamla politik, inte fungerar. Det Socialdemokraterna gör mot kriminaliteten, *det biter inte*. Det är dags att tänka nytt.

Orimligheterna handlar inte alls bara om brottslighet.

I välfärdslandet Sverige läser vi dagligen om människor som denna vinter inte har råd att värma upp sina hus. Om anrika företag som Klippan, som tvingas avskeda personal. Om bagerier som Pågen i Malmö, som inte kan expandera. Hur hamnade vi här?

Den gamla ABB-chefen Percy Barnevik slog huvudet på spiken när han sa så här:

”Vi har i Sverige billig el, vi har ren el, vi har säker el, vi har kort sagt den energiförsörjning som alla andra länder skulle vilja ha. Och vårt huvudsakliga bekymmer, är hur vi på kortast tid ska komma ur denna situation”.

Han såg krisen komma före många andra. Sen dess har Socialdemokraterna, med Magdalena Andersson i spetsen, aktivt monterat ner ett av världens bästa



***Det talade ordet gäller**

energisystem. Sedan 2014 har fyra fullt fungerande kärnkraftsreaktorer lagts ner i förtid. Det motsvarar 13 procent av all svensk el.

Vad färre vet, är att nu hotas även den svenska vattenkraften, det andra stabila benet i svensk energi. Mitt under brinnande elkris ska nu alla svenska vattenkraftverk miljöprövas. Och branschen varnar för att ytterligare 9 TWh kan försvinna, inte de 1,5 som själva energiöverenskommelsen satte som maxtak.

Översatt till vanlig svenska, så motsvarar det ytterligare ett nedlagt kärnkraftverk. Minst.

Så kan det inte fortsätta. Det gäller framförallt alla er i södra Sverige, som drabbats orimligt hårt av elbristen – och som dessutom missgynnas av Socialdemokraternas orättvisa försök att motverka de höga elpriser som de själva bidragit till.

Men energipolitik är också klimatpolitik. Och säkerhetspolitik.

Konsekvensen av Socialdemokraternas och Miljöpartiets energipolitik är att Karlshamnsverket bränner 140 000 liter tjockolja - i timmen. Mer denna vinter så här långt, än sammantaget, de senaste 10 åren. Är det rimlig klimatpolitik?

Om Sverige fortsätter göra som Tyskland, och stänger ner kärnkraften, så får vi också samma problem som Tyskland. Ökade priser, ökade utsläpp och ökat beroende av rysk gas. Samtidigt som Ryssland hotar freden i vår del av världen.

Mina vänner – det är också helt orimligt! Och borde leda vettiga människor till slutsatsen: Inte fyra år till.

Om brottslighet och energiförsörjning hör till statens allra mest grundläggande uppgifter, så bygger vår välfärd på arbetslinjen. Att alla som kan jobba och försörja sig själva, också gör det. Vi har det i ryggmärgen, men inte S. Istället för EU:s lägsta arbetslöshet fick vi EU:s fjärde högsta.

Sanningen är att 675 000 vuxna invandrare inte kan försörja sig själva. Och det kan fortfarande vara mer lönsamt att stapla bidrag på varandra, än att ta ett jobb.

Åt alla dessa orimligheter kan man antingen bara skaka på huvudet och frustrerat knyta näven i fickan. Det gör många just nu. Eller tvärtom säga som vi: Det här är inte rimligt – låt oss göra något åt det!

För det är mycket som står på spel. Att få ordning på Sverige handlar om något ännu större än energipolitiken, kriminalpolitiken, arbetslinjen och invandringen.

Det handlar om vilket sorts land Sverige ska vara, när mina barn får egna barn.

2022-01-28



***Det talade ordet gäller**

2030 ligger mindre än ett decennium fram i tiden. Vi som har barn, vi vet att tio år går mycket fortare än man kunde tro... 2030 så fyller dagens nioåringar arton, och då får de vara med och rösta.

I vilket Sverige ska de ta sina första steg in i vuxenlivet? Det avgörs faktiskt rätt mycket på valdagen den 11 september.

När vi snart går till val, så ska vi göra det med alla dagens nioåringar i åtanke. Inte bara de nioåringar som oroar oss mest, för att de redan har formats av en kriminell miljö.

DE nioåringarna ska vi verkligen tänka på. Men inte bara på dem! Utan hela skocken nioåringar – de ensamma och de övergivna, de brottsutsatta och de som själva lever farligt, de kreativa och de som bara sitter still, de ambitiösa och de som aldrig ens har sett någon med ambition, de trygga och de otrygga. Alla vi som har, eller har haft en nioåring, vi vet att de kan vara väldigt mycket. Och att de KAN väldigt mycket.

DOM ska vi ha i bakhuvudet hela vägen fram till valet - för det är DERAS framtid som nu står på spel. Många av livets viktiga val handlar om här och nu. Men det här valet, det handlar om framtiden.

Och det fattar de som får rösta får första gången. Jag tar alltid opinionens upp- och nedgångar med en stor nypa salt. Gör det ni också!

Men SCB:s senaste stora partiundersökning talar sitt tydliga språk: Om Sveriges unga fick bestämma skulle Moderaterna vara det största partiet i riksdagen. Så ser framtidshopp ut, sammanfattat i en enda statistisk stapel.

Matilda och MUF – fortsatt så! Vi andra kan plocka fram den där stapeln om vi någon gång misströstar om vart Sverige är på väg. Dagens unga vet att förändring behövs - och att förändring är möjligt.

För det går att lösa även de här problemen - om man är bestämd, om man är uthållig, och om man kan samla politisk majoritet för att fatta de beslut som krävs för att få något gjort.

Låt mig bara ge några exempel på vad en ny regering skulle kunna göra direkt efter en valseger:

- Fördubbla straffen för gängkriminella – precis som i Danmark.
- Utvisa de gängkriminella som inte är svenska medborgare
- Avskaffa ungdomsrabatten Och sänk straffmyndighetsåldern
- Rekrytera fler poliser, med högre löner, betald polisutbildning. Och stå upp för polisens svåra jobb!
- En massiv ökning av antalet övervakningskameror på kommunernas mest utsatta platser
- Utveckla ny kärnkraft, inte avveckla den vi har
- Klubba en ny miljöbalk som tar hänsyn till klimatnytta och som är förutsägbar
- Värna det svenska skogsbruket mot EU:s byråkrater
- Inför ett bidragstak som gör att en lön alltid ger mer pengar än bidrag



***Det talade ordet gäller**

- Inför ett krav på att man lär sig svenska språket från dag ett.
- Minska invandringen så att Sverige får en chans att klara integrationen av dem som redan är här.

Så kan vi börja få ordning på Sverige. Allt det här, har vi också föreslagit i riksdagen – och allt har Socialdemokraterna röstat nej till. Men även om de skulle vilja ändra sig, så kan de inte.

De kunde inte under sina sju år i regering med Mp. De har samma regeringsunderlag nu. Och samma regeringsunderlag efter valet, om de skulle vinna. En regering med S och Mp, som samarbetar med V och C, kan helt enkelt inte lösa Sveriges problem. Det är inte en åsikt, det är ett faktum.

När vi ger oss ut i valrörelsen, så ska vi hjälpa människor att förstå, att i det här valet så ställs verkligen två alternativ mot varandra.

På ena sidan en borgerlig regering, som jag leder, och som kan samarbeta med SD i riksdagen, framförallt i de frågor där vi tycker lika och vill gå i samma riktning. Och det gäller viktiga saker: brottsligheten, energipolitiken, invandringen...

På den andra sidan en S- och MP-regering som måste samarbeta med både V och C. Som är oense om det allra mesta, men inte om allt. Eniga om att lägga ner kärnkraften, om att inte ta itu med brottsligheten och inte minska invandringen så vi kan klara integrationen. Men om ekonomin, företagandet, arbetslinjen, säkerhetspolitiken och landsbygden är de däremot totalt oeniga. För där tycker Centern mer som vi.

Och så har vi valårets bäst bevarade hemlighet: S, Mp och V vill allihop kraftigt höja skatterna. Vi vet bara inte exakt vilka. Jag gissar på inkomstskatt, fastighetsskatt och sparande. Vem vill sätta emot?

Så ser i praktiken de båda regeringsalternativen ut. Ingen har 50 procent och egen majoritet. Jag är van vid det och jag har vänner i politiken som vill gå i samma riktning. För S är detta en helt ny värld. De tror att de fortfarande bestämmer. Men inget av det de säger gäller. Allt de säger ska först godkännas av Mp och V. Minst.

Inför valet ska vi ska vända oss till svenska folket, och fråga om de tycker att Sverige är bättre nu, än för 8 år sedan? Om Sverige ska fortsätta precis som nu, eller om Sverige ska byta kurs?

Vårt besked kommer vara: Inte fyra år till!

Det är vår ena uppgift. Att få ordning på Sverige. Men när vi har gjort det vi måste, ska vi också göra det vi vill! Tänk tanken på allt som Sverige skulle kunna vara idag – för den tanken rymmer också allt, som Sverige skulle kunna bli.



Vi har egentligen alla förutsättningar för att kunna bli världens bästa land att leva i. Fritt, friskt och innovativt. Tryggt, modigt och jämlikt.

- Vi skulle kunna bli ett land i norr som blev först med koldioxidfritt stål och cement. Som blev bäst på att fånga in koldioxid och världsledande på fjärde generationens kärnkraft. Med gruvor som försörjer Europa och världen med batterier och metaller - med bra arbetsvillkor. Med överflöd av billig, ren energi som kan exportera bort smutsig el på andra ställen. Världens bästa land för klimatet.
- Vi skulle kunna ge våra gamla, stora och stolta företag sällskap av nya, pigga och lika globala. Som vill växa här i Sverige, för att vi erbjuder både frihet och stabilitet; rimliga skatter och en pålitlig rättsstat.
- Vi skulle kunna konkurrera med unik kompetens, genom världsledande högre utbildning, vilket kräver riktigt bra lägre utbildning. En skola med ordning och reda och fokus på kunskap. Som kan lyfta de barn som har det tufft. Och som låter supertalanger få luft under vingarna. Och lyckas vi med det, kan vi också skapa nya nya klassresor för nya generationer. Inte minst för de invandrabarn som nu lyckas sämre än andra barn. Och gör vi det, kan vi bli riktigt framgångsrika mitt i internationaliseringen. Den som vi en gång byggde vårt välstånd på.
- Och vi skulle kunna hedra den svenska jämlikheten och jämställdheten: Bli av med hederskulturen, ställa krav på att även pojkar måste anstränga sig i skolan – och tala klarspråk om att även pappor – alla pappor - måste ta fullt ansvar för sina familjer. För vi vet, att ingen stat kan ersätta gott föräldraansvar.

Allvarligt talat: Jag är ingen politisk drömmare. Jag är en pragmatisk ledare för nödvändiga politiska reformer. Både här och nu – och för framtiden. Och de kan göra Sverige så mycket bättre! DET är uppgiften för de kommande två mandatperioderna - för resten av 20-talet. Att bygga ett land att vara riktigt stolt över igen.

Det finns ingenting som är riktigt dåligt i Sverige, som inte kan åtgärdas med allt det som är riktigt bra.

Så här i början av valåret är utgångsläget extremt jämt. Hundratusentals har ännu inte bestämt sig, och vi vet att det finns en rörlighet av väljare mellan oss och Socialdemokraterna. I riksdagen, handlar det om ett enda mandat. Vi måste öka från 174 som vill få ordning på Sverige, till minst 175. Maktskifte är inom räckhåll, men inget är klart förrän allt är klart.

Om 226 dagar stänger vallokalerna. Varenda dag, varenda röst, varenda valarbetare kommer att räknas, varje samtal kommer bli viktigt.

2022-01-28

***Det talade ordet gäller**



Vi har förberett oss och vi är redo. Lika välförberedda som inför valet 2006. Och därmed redo för att improvisera allt som inte går att förbereda.

Ni vet att jag alltid säger "laget före jaget". Och jag får alltid instämmande nickar. Det är bra. Men det är nu som vårt lag prövas på riktigt. Jag kommer att göra allt jag kan för att vi ska vinna. Men jag kommer behöva mitt lag. Och jag räknar med er.

Nu har vi ett val att vinna.

Tack