

Inledningsanförande

**Ulf Kristersson vid Moderaternas partistämman
den 17 oktober 2019.**





Det talade ordet gäller

Kära vänner,

Välkomna till Västerås!

Välkomna till Moderaternas partistämman!

Och välkomna till treårsresan!

Det är så roligt att se er här idag. Flera hundra moderater. På ett och samma ställe. Det ger energi!

Vi har ett par rätt speciella år bakom oss.

I två år har vi sprungit mot klockan. Så lite tid, och så mycket att göra. Två valrörelser. Korta deadlines. Vi har gillat läget och spelat bollen där den ligger. Och vi har visat att Moderaterna, vi är bra på match.

Inte minst under Europavalet.

Vi valde en gammaldags strategi: Vi pratade politiska sakfrågor. Många andra var upptagna av det politiska spelet. Men vi pratade om hur kärnkraft kan förbättra klimatet. Och hur mer polissamarbete kan stoppa både stöldligor och terrorister.

Dödsdömt, trodde några. Inte alls, visste vi.

Och vi nådde vår första rejäla valframgång på nio år. Tack, alla ni som var med och gjorde det möjligt! Tack!

Vi har gjort det som krävs. Och vi har gjort det bra.

Nu ska vi göra någonting svårare: Vi ska flytta bollen. Se till att den ligger där den borde ligga. Så att svensk politik på allvar kan ta tag i Sveriges stora problem, och ta fasta på våra många möjligheter.

Treårsresan börjar nu, och leder fram till valet 2022. Till ett så bra valresultat att vi kan bilda en borgerlig regering som driver riktig borgerlig politik.

Och när man bildar regering så måste man tänka långsiktigt. Vi ska vara inställda på att leda landet genom stora och små reformer i minst två mandatperioder. Genom 2020-talet, mot det nya 30-talet.

Vi talar alltså om minst tio år från idag. Eller, som mina barn skulle ha sagt: Tio år-ish.

Och ska vi kunna vinna valet 2022, så måste det mesta vara klart ett år före valet. Det betyder att vi från och med nu har ganska exakt 24 månader på oss att planera och förbereda vårt kommande gemensamma decennium.

Tio år sägs faktiskt också vara medellivslängden för ett svenskt äktenskap. Hemma hos oss är vi betydligt långsiktigare. Så vill ni vara ihop längre, gärna för mig!

Mina vänner,

En enda sak kan jag lova med hundraprocentig säkerhet: Den här resan kommer kräva väldig mycket av var och en i det här rummet.

Men jag vet att vi klarar det. För Moderaterna: Vi är hungriga och beslutsamma, vi är noggranna och målmedvetna. Vi är nu Sveriges viktigaste kraft för politisk förändring.

Att vårt land har stora problem är uppenbart för nästan alla. Men istället för att titta upp, blicka ut över Sverige och världen, och ställa sig frågan "Vad borde vi nu ta tag i allra först?", så tittar den här regeringen stint ner i ett avtal och bladdrar bland 73 punkter.

Det är istället Moderaterna – nationellt, i 162 kommuner och i 13 regioner – som gör det riktiga politiska vardagsjobbet.



Det talade ordet gäller

Och ni – verkligen just ni – gör det så bra. Aldrig förr har vårt kommunala och regionala styrkebälte varit viktigare för Sverige.

Det är lite orättvist att jag så ofta får beröm för det som ni gör. Ja, ärlig talat, ibland också en del skäll.

Men ni är så fruktansvärt bra. Det gäller även ni, som precis som jag, just nu kämpar i opposition. Ett stort tack till våra kommun- och regionpolitiker!

Men mitt i vardagen – med budgetar, voteringar och stora och små bekymmer – så måste man ibland stanna upp en sekund, och ställa sig frågan: Vad är det vi egentligen håller på med?

Och då ser jag att Moderaterna har två riktigt stora politiska uppdrag.

Vi ska återupprätta det svenska samhällskontraktet. Och vi ska se till att Sverige blir ett land fyllt av inspirerande klassresor.

Återupprätta samhällskontraktet – och bana väg för nya klassresor.

Först samhällskontraktet. Ni vet, den där underförstådda överenskommelsen mellan medborgare och staten, som har mejslats fram under decennier. Ja, nästan sekler.

Som bygger på att man både ger och får. Att man tar fullt ansvar för sig själv, jobbar och försörjer sig och sin familj. Och bidrar med skatter till det gemensamma.

Eller som Widar Andersson brukar uttrycka det: "Bry dig, bilda dig och betala för dig."

Att man i gengäld får bra utbildning till barnen och god vård när man är gammal eller sjuk. Och stöd, när livet inte alls blev som man hoppats. Men också att staten gör riktigt bra, det som bara staten kan göra. Att man kan känna sig trygg, både hemma och ute på stan.

Nu står inte staten längre för sin del av kontraktet. I 60 stadsdelar är kriminella nätverk med och styr vardagslivet. 60 stadsdelar. Även när jag var ung så var det här problem som man ofta pratade om – men i Sydamerika.

Den här utvecklingen måste brytas, innan någonting går sönder som inte kan lagas. Sverige måste ta tillbaka kontrollen från de kriminella gängen. Bättre skydda våra gränser i en farlig tid. Och se till att alla får valuta för skattepengarna.

För det är många saker som gör Sverige till Sverige. Samhällskontraktet är en av de sakerna. Rättigheter, skyldigheter och möjligheter – lika för alla.

Vår andra historiska uppgift är att möjliggöra nya klassresor.

Sverige ska vara ett land där man kan börja med ingenting alls, och komma hur långt som helst. Där studier, arbete och ansträngning betyder mer än efternamn, hudfärg och vad dina föräldrar en gång gjorde.

Idag lever Sverige inte upp till det löftet. Tvärtom: det finns skolor där inte ens hälften av eleverna klarar godkänt i alla ämnen. Blir bidragsberoende, precis som sina föräldrar.

Där hotet om social ärftlighet har ersatt löftet om social rörlighet. Det är ett enormt misslyckande i ett land där klassrummet var grunden för klassresan.

Mer konkret så kommer Moderaterna fokusera på fyra frågor:

För det första ska vi befästa vår ställning som Sveriges ledande parti för lag och ordning:

Moderaterna står för att polis och rättsväsende har de resurser som behövs. Och att alla kvinnor och män i uniform



Det talade ordet gäller

möts med respekt för sitt svåra arbete. Och vi står alltid på brottsoffrets sida.

Den här regeringen har tappat kontrollen över kriminaliteten. De är vi som vet vad som krävs för att krossa gängen och stoppa stöldligorna.

För det andra ska vi etablera oss som det ledande partiet för en hållbar invandringspolitik.

När den här regeringen ökar invandringen, så säger vi att den måste minska. Att Sverige har ett delansvar för hur det går i världen, men vi har hela ansvaret för hur det går här i Sverige.

Vi står för en helt annan integrationspolitik. Där den som har kommit till Sverige också ska bli en del av det svenska samhället.

Vi förstår den verkliga innebörden av uttrycket "alla talar svenska", och vi inser att bidrag aldrig får löna sig bättre än arbete. Det svenska medborgarskapet måste betyda mer än bara ett nytt pass.

För det tredje ska vi utveckla oss som ett ledande parti för en framgångsrik klimatpolitik.

Några av oss minns nog Ines Uusmann: "Internet är en fluga".

Jo, tjena. Nu förändrar internet den globala ekonomin. Allt och alla blir uppkopplade, beroende av varandra. Samma sak gäller klimatet: Hållbarhet borde därför finnas med i allt vi gör. Stå i centrum för politik, företagande och internationellt samarbete.

Men förra året ökade utsläppen i Sverige, för första gången på nästan ett decennium. Nu behövs klimatpolitik som moderniserar, ställer om, elektrifierar. Bilar och industrier ska gå på el – ren el. Kolet ska bort från Europa. Då behövs vattenkraften, vindkraften – och kärnkraften.

Och för det fjärde, det som Elisabeth Svantesson framgångsrikt ägnat varje vaken timme åt: Ekonomi, jobb och företagande ska in i den politiska debattens absoluta centrum. 2022 tror jag att ekonomin återigen kommer vara en av valets viktigaste frågor.

För det är företagen som är välståndets ryggrad. Utan jobb och tillväxt, ingen välfärd att fördela.

Sverige är nu ett av de länder i EU med högst arbetslöshet. Inte lägst. Socialdemokraterna avskaffade målet men inte arbetslösheten. När vi behöver reformer som bryter bidragsberoendet, så genomför regeringen reformer för att färre ska jobba. Vart tog sunt förnuft vägen i svensk politik?

Moderaterna prioriterar alltså inte alla frågor. Vi ger inte heller allt till alla. Vi fokuserar på det allra viktigaste. Vi ser och vi förstår Sveriges problem. Vi säger som det är. Och sen gör vi som vi har sagt. Det gör oss rätt unika i svensk politik.

Mina vänner,

Vi har satt upp ett mål för den här treårsresan:

"Moderaterna ska vara den självklara regeringsbildaren efter valet 2022."

Och vi kommer fokusera på det politiska innehållet, inte på det politiska spelet. För när det gäller själva politiken, ja då har vi väljarna med oss.

Därför måste vi både formulera den bitande samhällskritiken. Och peka på de hoppfulla, konstruktiva lösningarna.

Därför måste vi bygga ett modernt och långsiktigt framgångsrikt politiskt parti. För har man framtidens idéer måste man också vara framtidens parti. Och utveckla



Det talade ordet gäller

framtidens politiska ledare, både nationellt och lokalt.

Och det parti som jag leder ska ha Sveriges bästa partikultur. För två år sen – i kölvattnet av den svenska #metoo debatten – tillsatte partistyrelsen vår egen arbetsgrupp M2.

I Moderaterna ska vi stötta varandra, hjälpa varandra och uppmuntra varandra. Hitta glädjen och gemenskapen i politiken. Göra rätt när något har gått fel. På lördag kommer Karin Enström och Gunnar Strömmer presentera nästa steg i det arbetet.

Allra sist,

Moderaterna ska samla de i vårt land som förstår att det krävs politisk förändring. Det ligger i vårt DNA. För det är vi som är Samlingspartiet.

Vi har ett hårt jobb framför oss. Det kommer gå upp och det kommer gå ner. Det kommer dagar när vi bär varandra. Och det kommer dagar när vi måste bäras. Det här är inget 100-meterslopp, det är Marathon.

Jag vill säga tack till er alla för mina två första år som partiledare. Jag fattar att det har varit en större händelse för mig, än för resten av mänskligheten. Men det är ni som har gjort den resan möjlig och rolig.

Tack!